

Møgeltønder Kirke

Lilleprinsen nu døbt: Felix Henrik Valdemar Christian

Tekst og foto: Per Brunsgård, Tim.

Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Alexandra afholdt fredag d. 4. oktober 2002 børnedåb for deres søn på hjemegnen ved Schackenborg i Møgeltønder Kirke. Prinsesse Alexandra fødte mandag d. 22. juli klokken 10.56 på Rigshospitalet i København en velskabt son.

To hundrede indbudte gæster overværede i det sønderjyske dåben i den tidligere slotskirke, der siden året 1661 tilhørte Schackenborg Slot, kirken overgik 1970 til selveje og fungerer i dag, som en landsbykirke, en almindelig sognekirke.

Kongehusets egen præst, kongelig konfessionarius Christian Thodberg forestod fredag eftermiddag k. 14.00 dåbshandlingen i Møgeltønder Kirke. Prins Nikolais lillebror, Prins til Danmark, fik fire navne: *Felix Henrik Valdemar Christian*.

Storebror prins Nikolai blev 6. november 1999 døbt på Sjælland i Fredensborg Slotskirke ved navn, Nikolai William Alexander Frederik, Christian Thodberg forestod også handlingen ved Nikolais dåb.

De mange indbudte gæster i Sønderjylland ankom til fods ned ad Slotsgaden, ned ad den fire hundrede meter lange slotsade med de toppebrosten til kirken, før de kongelige i deres biler blev kørt fra Schackenborg Slot til børnedåben i Møgeltønder Kirke. Flere hundrede sønderjyder havde taget opstilling langs Slotsgaden, rundt om kirkegården, for at få et glimt af de kongelige. Hele gaden var spærret for trafik, forbeholdt de spadserende gæster, i dagene anledning var Slotsgaden samtidig pyntet op til fest med flagallé.

Prinsesse Alexandras to søstre Martina Manley, 33, og Nicola Baird, 35 år, var blandt de allerførste gæster, der weekenden før dåben ankom til København, de havde taget turen fra Hongkong til Danmark for at være med ved deres neves børnedåb i Møgeltønder. De tre søstre var samlet, de fødte alle i sommer en søn. Alexandra så for første gang sine nye nevøer.

Efter den kirkelige handling i Møgeltønder blev der holdt reception ved Schackenborg Slot.

Det var Schackenborg Slottskro, som ejes af prins Joachim, der sørget for maden til både receptionen om eftermiddagen og den store fornemme middag om aftenen. Middagen startede kl. 20.00, prins Joachim og prinsesse Alexandra havde i anledningen reserveret hele kroen og samtlige værelser til deres gæster. Den allermørkeste familie boede dog på selve slottet.

Lillebror på Schackenborg Slot blev døbt i den samme dåbskøje, som prins Joachim

og prinsesse Alexandra fik syet til deres forsteføde, i dag treårige storebror prins Nikolai. Dåbskøjen bærer rundt på kraven, meget passende, Møgeltønder Kniplinger.

Til den kongelige børnedåb var fra Rosenborg Slot udlånt den døbefont, der har været taget i anvendelse ved konge-

lige dåbshandlinger siden 1671. Dåbsfadet og kanten er af guld, mens fonten er af delvis forgylt solv. Alle kongelige dåbshandlinger siden året 1671 er graveret i fadets underside, siden 1750 grave ret på en påsat plade. Danmarks nu debte prins Felix er nummer fire i arvefølgen.

Se mere royalt stof på min hjemmeside:
<http://members.fortunecity.co.uk/perbrun/>



Et stolt prinsepar, prins Joachim og prinsesse Alexandra med deres lille søn i armene ved udskrivningen fra Rigshospitalet fredag d. 26. juli. Den lille prins blev døbt fredag d. 4. oktober i Møgeltønder Kirke, og fik navnene: *Felix Henrik Valdemar Christian*.



Schackenborg Slot, slottets gartner havde travlt med at klargøre haven op til dagen i Møgeltønder, alt var klippet, trimmet og revet. Hovedindgangen viste sig fra sin allerpæneste side.



Møgeltønder Kirke var tidligere slotskirke under Schackenborg Slot, i dag er kirken en ganske almindelig sognekirke. Kirken dannede rammen ved prins Felix døb d. 4. oktober 2002.



Efter gudstjenesten, der varede tre kvarter bar prinsesse Alexandra den lille prins Felix ud til bilen, der ventede udenfor kirken. Det lunefulde vejr præsenterede sig med få dråber.



Blandt de mange indbudte gæster i kirken og ved receptionen på slottet var H. E. Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller og Danfoss fabrikant fru Bitten Clausen, der tog turen ad Møgeltønders brosten fra kirken op til Schackenborg Slot.



Alle flagede i Møgeltønder. Slotsgaden var pyntet op med flagallé, de kongelige foreldre på Schackenborg Slot flagede med eget flag, alt i anledningen af prinseparrets søns døb.