

Officiel ombordstigning på Kongeskibet Dannebrog 2001



Kongeskibet Dannebrog klar til modtagelsen, chaluppen på vej ind til kajen ved Nordre Toldbod for at hente Regentparret.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Tirsdag den 24. april klokken 12.00 steg Hans Kongelige Højhed Prins Henrik ombord på Kongeskibet Dannebrog ved Nordre Toldbod i København og markerede hermed starten på Regentparrets sommertogt, hvorefter batteriet Sixtus salutede fra Holmen og affyrede 27 kanonskud. Hendes Majestæt Dronning Margrethe havde valgt at skåne sit knæ efter operationen i Århus, og var derfor ikke med. Hun havde det godt, sagde Henrik, inden han sejlede ud til Dannebrog i chaluppen.



Hans Kongelige Højhed Prins Henrik spadserede ned ad trappen og den røde løber, sejlede i chaluppen ud til Kongeskibet Dannebrog og markerede hermed starten på regentparrets sommertogt.

Første sejltur gik op gennem Øresund, omkring Kronborg i Helsingør hvor flagbastionen ligeså salutede med 27 skud, inden Kongeskibet Dannebrog sejlede ind i Statshavnen i Helsingør og aflagde byen besøg. Helsingør Pigegarde sørgede for underholdningen, medens vejret viste sig fra den pæne side da prins Henrik gik i land.



*Kongeskibet Dannebrog passerede
tirsdag den 24. april 2001 forbi Kronborg.*



*Sejlturen op gennem Øresund, forbi Kronborg i Helsingør blev markeret med salutter.
Flagbastionen salutede med 27 skud, inden Dannebrog sejlede til byen, ind i Statshavnen.*

Helsingørs borgmester, Per Tærsebøl, tog imod Hans Kongelige Højhed og udråbte et nifoldigt leve til ære for prinsen. Den ene af de to hofhunde ventede på prins Henrik i den ene af hoffets sorte Rolls Roycer og turen gik videre op til hoffets sommerresidens i Nordsjælland, Fredensborg Slot.



Helsingørs borgmester, Per Tærsebøl, tog imod prins Henrik og udråbte et nifoldigt leve.

Regentparrets start på sommertogtet med Kongeskibet Dannebrog blev den 24. april officiel markeret. Dannebrog ville efter besøget i Helsingør sejle ud med første stop i Frankrig. Herefter gik turen tilbage til Danmark, rundt på officielle besøg i landet ved blandt andet Købstadsjubilæer og med mere, eller som aftalt, fredag den 14. september at besøge kommunerne Rødovre og Gentofte.

Togtet fik en afstikker. Regentparret deltog ved det kongelige bryllup i Norge, hvor kronprins Frederik fra Danmark var forlover.

Sidst i september eller først i oktober måned afsluttes togtet. Dannebrog stryges, alle går fra borde og Konge skibet sejler op til Frederikshavn for at overvintre.